

ΚΗΠΟΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΓΗΣ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου, προχώρησε στην Ίδρυση και δημιουργία στο χώρο της αυλής του σχολείου μας, «ΚΗΠΟΥ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΓΗΣ», κατόπιν εισήγησης του τμήματος Α1 και του Υπεύθυνου Καθηγητή τους κ. Γιάννου Φλουρή.

Η απόφαση αυτή εδράζεται μέσα στα πλαίσια της διατήρησης της μνήμης, αλλά και της τιμής των ανθρώπων που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τον τόπο μας, του Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι, της ενημέρωσης, διαφώτισης, αλλά και τους διαχρονικούς στόχους του Υπουργείου Παιδείας σε αυτά τα θέματα.

Για το πιο πάνω θέμα, ήδη προχωρήσαμε σε δενδροφύτευση, καθαριότητα του χώρου, κλάδεμα κ.τ.λ. Οι εργασίες συνεχίζονται και τα παιδιά σας εργάζονται εθελοντικά όσοι και όσες επιθυμούν, σε ώρες κενές, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του συντονιστή του έργου κ. Γιάννου Φλουρή, Καθηγητή Φιλολογικών μαθημάτων του σχολείου μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα προχωρήσουμε και στη δημιουργία εφαρμογής – μέσω διαδικτύου, η οποία θα ενημερώνει τον χρήστη για τους αγνοούμενους – πεσόντες μας, με ένα σύντομο βιογραφικό τους.

Για τον πιο πάνω λόγο, θεωρούμε σωστό να ξεκινήσουμε από τους αγνοούμενους πεσόντες της κοινότητας Γερίου-Λατσιών, όπου εδρεύει και το σχολείο μας, αλλά και από δικούς σας ανθρώπους – συγγενείς και των μαθητών μας.

Ως εκ τούτου, όσοι επιθυμείτε να συμβάλετε σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης – διαφώτισης, μπορείτε να αποστείλετε γραπτώς, ένα σύντομο βιογραφικό για τούς δικούς σας τυχόν ανθρώπους, ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο που θα ετοιμάσουμε. (π.χ. Όνομα πεσόντα/αγνοουμένου, ηλικία, καταγωγή, ιδιότητα, χώρος δράσης, τόπος εντοπισμού, φωτογραφία)

Παράκληση όπως αποστείλετε τις πληροφορίες μέχρι τέλος Απριλίου είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε δια χειρός στη γραμματεία του Γυμνασίου Γερίου.